



Nya män bakom det pånyttfödda idrottsintresset i Nordmaling. Fr. v. Ivar Sjögren, Börje Hansson, Rune Gustafsson, Gunnar Wallin, Hjalmar Sandström (ordförande) och Erik Molin. 8/12, 1966

## Träff rensade luften för Nordmalings-idrotten

Nordmaling (VK) Nu tycks det äntligen vara slut med tömrosasömnen för idrotten i Nordmalings centralort. Nordmalings IF, som legat i ide i fyra år, eller varför inte fem, har börjat vakna till liv. Björnen är på väg att lämna idet. Att den lufsar ut på hösten i stället för på våren har sina randiga skäl. Det gäller i första hand att försöka reorganisera skidsporten, där den i våras nybildade föreningen, Nordmalings skidklubb, tagit initiativet.

Går allt efter ritningarna blir det i fortsättningen inget konkurrensförhållande mellan de båda klubbarna. Skidklubben uppgår i gamla Nordmalings IF, som får en total make up med helt ny styrelse — skidklubbens.

Det har blåst en del orosvindar över nordmalingsbygden de senaste veckorna. Och främst drabbades kommunalmännen av blåsvädet.

En framställning från skidklubben om ett kommunalt bidrag i egenkap av huvudarrangör för vinterns stora debutlopp — Bäverloppet — med start i Bjurholm och mål i Nordmaling, resulterade i vissa erinringar från kommunalnämndens sida. Bidraget tillsattes, men kommunalnämnden gjorde ett tillägg av icke oväsentlig betydelse. Kanske även unik i sitt slag. Man förutsatte ett samgående, eller rättare sagt, ett uppgående av skidklubben i Nordmalings IF. Motiveringen var, att man inte önskade ytterligare föreningsbildningar för idrottens utövande, då en splittring av arbetet kan leda till ytterligare besvikelser för ett aktivt idrottsutbyte i centralorten.

Skidklubbens ledande — en grupp på 20-talet män i åldern 20—45 år spottade minst tre gånger. Men tog kommunalnämndens rekommendation närmast som en protest för deras arbetsinsats. Och man frågade: Vill kommunalnämnden att tömrosasömnen ska fortsätta?

### KOMMUNALNÄMNDEN "SPARLÄGGARE"

Nej, så menade inte kommunalnämnden. Tvärtom! Kommunalgubbarnas avsikt var, att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete för idrottens främjande. Men har man svårt att få folk till en styrelse för att reorganisera Nordmalings IF så måste det bli ännu svårare att få tillräckligt många intresserade för verksamheten i två klubbar. Och det kan väl tänkas att ungdomen i Nordmaling så småningom önskar utöva annan idrott än enbart skidor. Varför då inte satsa på en reorganisering av Nordmalings IF?

### MISSFÖRSTÅND

"göra upp". Skidklubben hade kallat till extra sammanträde. För att få rätsida på det hela hade kallelse även utgått till Västerbottens idrottsförbund, Västerbottens skidförbund och idrottskonsulent Sture Gottfridsson. Förbunden representerades av herr Erik Svensson och "Lia" Johnson. Kommunalnämnden hade valt herr Harald Brännlund och Herbert Bylund som sina talesmän.

När Hjalmar Sandström hälsade välkommen kunde han blicka ut över en ovanligt talrik skara idrottsintresserade. Så många att Sture Gottfridsson, som tidigare slagit sin panna blodig i kampen att reorganisera Nordmalings IF, måste gnugga sig i ögonen för att konstatera om han drömde eller var vaken. Var detta möjligt i Nordmaling i dag?

Den inledande debatten visade snart nog att det förelåg ett visst missförstånd mellan lagledningen för skidklubben och kommunen. Kommunalmännen vill ha slut på dödläget inom sporten i Nordmaling. Man är villig att satsa pengar eftersom det rör sig om ett ungdomsarbete av vital betydelse, men man vill samtidigt undvika onödig splittring och irritation i arbetet. Man vill se att de pengar man ger av allmänhetens skattemedel verkligen kommer till bästa nytta. Kommunen har sagt ja till de 2.000 kr som begärts för att genomföra Bäverloppet. Nu vill man bara ha ett samgående av föreningsarna, om det är möjligt.

Och visst tycktes det vara möjligt. Men man önskar garantier för att man inte behöver få en ekonomisk belastning på halsen. Det har som bekant varit lite så och så med gamla NIF på senare år. Man blev bankrutt för fem år sedan av händelser som i dag inte behöver närmare kommenteras.

— Nu är läget annorlunda, hävdade kommunalkamrer Brännlund. De som i dag tar vid ska inte behöva känna vid NIF:s gamla synder i det avseendet.

### 20 DECEMBER VIKTIGT DATUM

Debatten slutade med en rekommendation, även från förbundshåll, att om möjligt försöka sluta upp bakom gamla NIF. Skidklubbens nu-

föreningen, något som bör borga för att tömrosasömnen upphör. Det är säkert länge sedan man kunnat skönja så optimistiska tongångar i idrottsligt sammanhang i Nordmaling. Den 20 december är det dags för nytt sammanträde. Då är det dags för en slutgiltig uppgörelse och då vill de nu aktiva i skidklubben se svart på vitt hur NIF har det ställt. En redovisning är då att vänta från NIF:s styrelse och revisorer.

### IDROTTSPLATSFRAGAN

Gamla Strandvallen är i sådant skick att den knappast går att reparera. Man måste nog söka andra alternativ. En central idrottsplats behövs. Men det är en annan fråga, kanske en fråga på lång sikt. Nu gäller det i första hand Bäverloppet på skidor och för den tävlingen är allt klart.

H. B.



Många ton mjölk har mejeristen Helmer Lundgren vägt in under sina nära 20 år vid mejeriet. "Tömmare" är Berndt Gustafsson, Levar.

## Något vikande mjölmängd vid Nordmalings-mejeriet

Nordmaling (VK) Trots att många jordbrukare har slutat som mjölkproducenter i Nordmalingsbygden hålls invägningssiffrorna vid Levar mejeri någorlunda konstant. Fram till 1 december har invägningen minskat med 1,25 procent totalt sett. Minskningen härrör sig främst till höstmånaderna. 518 levererade mjölk till mejeriet november 1965. Nu är det 490 kvar och minskningen fortsätter.

14-15 000 kg mjölk invägs nu dagligen och det anses vara en relativt god siffra. December är ingen toppmånad för de flesta mjölkproducenterna. 28 leverantörer har som nämnts fram till november upphört. I de flesta fall är det dock mindre producenter som slutar och de kompenseras i viss mån av att de som verkligen går in för mjölkproduktion har allt mera mjölk att sända till mejeriet.

Trots allt är det dock stor minskning i invägningen vid mejeriet. När det var som mest hade detta över 1 000-talet producenter, och invägningssiffrorna nådde vissa tider 30 000 kg. Att märka är dock att sedan några år tillbaka går ett stort mjölklass från Hörnsjö-Grönsjö-Muljösområdet till Röhöcks mejeri.

Någon indragning av Nordmalings mejeri är inte aktuell. I vart fall inte inom de allra närmaste åren.

— Det är svårt att sja i framtiden, menar disponent Fritz Nilsson vid Västerbottens Södra mejeriförening. Inom hela företaget har i år 275 producenter lagt av. I november hade vi 4 097 aktiva leverantörer, men vi är medvetna om att an har vi inte nått boten. Produktionen har under året i stort sett hållt fjollets siffror, men under september, oktober och november har invägningmängden minskat med ca 5 procent, varför minskningen totalt för 11 månader utgör 1,2 procent.

### AN MÅNGA SLAKTANMÄLNINGAR

— Vi räknar med att utslakten av



120 ton Drabant-ost i olika fetthalter har ostmästare Erling Bäckström att tillverka.

storbeskap inom vårt område i år kommer att öka med i runt tal 3 000 djur, omtalar direktör Gösta Aström vid Västerbottens slakteriförening. Det har ju i år varit stor utslaktnings av kor över hela landet, och då inte minst inom VSP:s verksamhetsområde.

För närvarande har vi ca 3 000 djur av alla sortiment anmälda. Hur många av dessa som är kor är svårt att säga. När vi i höstas hade den största anhopningen hade vi upp till 1 800 djur slaktanmälda.

Märkligt nog finns fortfarande ett rätt stort köpinresse för goda livdjur. Visserligen har vi inte i år förmedlat lika många köp som förra året, men antalet sålda livdjur är betydligt flera än åren dessförinnan.

### FRYSHUSET VARDEFULLT

— Tillkomsten av fryshuset, i anslutning till slakteriet, var väl värdefullt när det blev ett sådant köttöverskott?

— Ja, det är det minsta man kan säga, men nu har vi det fullt.

— När blir det köttrea?

— Ja, det vet vi ingenting om, slutar direktör Aström, som inom parentes sagt inte tror, att den överproduktion som för närvarande finns på kött, kommer att hålla i sig så länge.

Anders



Karin Österlund var ljusbrud. Det är mamma som sätter på kronan. Övriga är Margareta Nylander, en av lekskolans 'fröknar' Gun-Britt Nyberg, Mari Persson, Monika Berglund och Agneta Eriksson. Jultomte för kvällen: Anders Boberg.

## Saftkalas i Rundvik 15/12 1966 när lekskola slutade

Nordmaling (VK) På tisdagen var det stort saft- och bullkalas i Rundviks fritidsgård när de 60-talet barn som under hösten gått i ABF:s "Kom och lek-grupp" hade sin julavslutning. Där var även lekar, film, lucia och inte att förglömma tomten som kom med gott-påsar till alla barnen.

Ledare för "Kom och lek-skolan" har varit Karin Nylander, Linnea Jonsson, Gun-Britt Nyberg och Gudrun Österlund. Jobbigt men roligt, menar de. Eleverna har varit indelade i två grupper och varje grupp har haft en träff i veckan under tio veckor. Lekt och pysslat med lite av varje. Vi har haft jättekul, synd att det är slut, tyckte barnen.

Dessutom är det nog bra att barn får gå i lekskola. Lära sig vara tillsammans. Veta att det inte bara är de själva, mamma eller pappa som skall bestämma. För fyra-fem-åriga knattar dröjer det ju inte länge innan de slussas in i skolans stora gemenskap och då är det säkert nyttigt att de redan lärt att de skall lyda "fröken" i skolan.

### 15 CIRKLAR

ABF i Rundvik har även i övrigt en livlig verksamhet i gång. "Studierektorn" Allan Jakobsson har ett 15-tal cirklar i full verksamhet. Det är språk- och musikcirklar, samhällskunskap och konsthantverk. Som regel träffas kursdeltagarna i

fritidsgården. Dessutom har man en rad fritidsgrupper för ungdom.

Rundviks yngsta klubb, Gammeldansens vänner kommer dock igång först efter nyår. Närmare bestämt den 14 januari. Då arrangerar GDV i Rundvik sin första träff. Initiativtagare till denna klubb är Hans och Arne Person, Birgit Hjelt, Anna-Greta Edlund och Erik Granberg. Fem som tror att det i masonitesamhället finns underlag för gammal dansträff minst en gång i månaden.

Ny förnämlig klubbstuga är IFK Rundvik på väg att få. Det blir inget dåligt bygge. Hela 108 kvadratmeter. Där blir förutom två omklädningsrum, duschrum och toaletter, även serveringsmöjligheter. Uppvärmningen blir elektrisk.

### EGEN LYA

För sammanträden och dylikt får nu klubben ett rum på 33 kvadratmeter och med tillgång till egen varm "lya" hoppas de ledande inom IFK Rundvik att det skall bli än mera fart på idrotten i samhället.

Nästa år kommer som bekant A-laget i fotboll att spela i div. III. Ishockeygrabbarna är i div. IV. I vinter skall man dessutom arrangera DM på 3 mil samt dam- och herrstafetterna och då kommer säkert den nya klubbstugan väl till pass.

Stugan blir inget direkt billigt bygge. Den är kostnadsberäknad till 40.000 kr, men det trodde träarbetaren Bengt Garpefors och Gunnar Aström, Sunnansjö, aldrig skulle räkka. I anslag från kommunen har klubben fått löfte om 15.000 kr och dessutom hoppas IFK Rundvik på anslag från Riksidrottsförbundet.

Anders

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 295 tisdagen 20 december 1966



Telearbetarna Kurt Nilsson, Nordmaling, och Karl Erik Johansson, Umeå, i färd med att försöka bringa reda i härvan av trådar och kablar. Stolpen (bilden är tagen efter gamla riks-13 i Lögdeå) hade brutits av på två ställen.

## Omfattande stormskador på telenätet i Nordmaling

Nordmaling (VK) Stormskadorna på el- och telenätet inom nordmalingsbygden är — vilket kunde konstateras under måndagen — mycket stora. Televerket hade på måndags-eftermiddagen fått in över 300 felanmälningar. Byarna Ava, Bjenberg, Långed samt Norrbyskär har teleförbindelserna helt ur funktion och mycket besvärligt har man även i Norrbystrand. Den tunga snön har lagt sig på luftledningarna med påföljd att massor av stolpar har knäckts och trådar gått av.

Televerkets felcentral i Umeå meddelar att Nordmaling, Hörnefors och Rundviksområdet denna gång har fått de största skadorna. Man skall nu försöka omdirigera reparatörer från andra områden för att hjälpligt kunna klara av alla skador före jul. Större delen av Nordmalings samhälle och Levar fick elkraften åter vid sju-tiden på måndagsmorgonen. Delar av samhället och ute i byarna är men dock ännu utan vare sig ljus (och därmed värme) samt telefon.

Värst utsatta är jordbrukarna. Kor- na måste handmjölkas och dessutom blev flertalet utan vatten i och med elbrottet.

Vi talade med hemmansägare Enar Magnusson i Levar på måndagen. Han har ett tio-tal SRB kor att mjölka. Väntade i det längsta på söndagskvällen. Började sedan sen under natten med handmjölkning. Kor- na var dock mycket ovilliga. Under måndagen hade han två man i ladu- gården för att mjölka så gott det nu gick. Dessvärre synes det som om Magnusson med flera olycksbröder kommer att få vara utan elkraft en

tid. Ledningarna ligger nere på långa sträckor.

Levar mejeri låg inom det områ- de som inte fick ström på morgonen och man tvingades därför omdirig- era mjölkbilarna till mejerierna i Umeå och Bjurholm.

Eleverna vid Kyrkovallens, Baggård, Lögdeå, Gräsmyr och Hörnsjö skolor fick på grund av elstoppet en extra lovdag. Till- synslärarna fick ringa runt eller sända bud. I Nordmaling fick man visserligen igång eldnigen på morgonen men kl 9 hade man

endast 14 grader i skolsalarna. Tisdag är som bekant sista skol- dagen före jul men även denna slipper barnen i Lögdeå och Baggård. Där har man ännu ing- en ström.

Trehörningsjö samhälle fick till- baka strömmen på måndagskvällen. Där hade man fel på huvudledning- en mellan Gideå och Flärke. Kom- munalkontoret hade stängt i brist på lyse och värme. Även skolan hade stängt.

Anders

NS-KURIREN nr 292 fredagen 16 december 1966

## Ny kyrkorgel i Nordmaling Kyrkoadjunkt till Nyåker

Nordmaling (VK) Nordmalings kyrkofullmäktige höll sitt sista sammanträde för året på onsdagskvällen. Prosten Johan Hedquist informerade om förändringarna beträffande de prästerliga tjänsterna inom församlingen. Ny pastorsadjunkt i Rundvik, efter pastorsadjunkt öskil Granström, blir teol. kand. Harry Marklund, bördig från Skellefteå.

Prosten betraktade det även som klart att 2:e kyrkoadjunktstjänsten inom församlingen nu kan återbetsättas efter ett upprättat avtal med Västerbottens lutherska missions- och ungdomsförbund angående visst samarbete mellan svenska kyrkan och EFS inom Nyåkers-området. Det innebär att tjänsten placeras i Nyåker, där kyrkoadjunkten kommer att få sin hemvist.

Läktaren i Nordmalings kyrka kommer att delvis byggas om i samband med inmonteringen av den nya kyrkorgeln. Vänstra trappan till läktaren kommer då att försvinna. I stället inrättas här en brud- och skrudkammare. Ombyggnadsarbetena, målning etc. beräknas till 55.000 kr. Därtill kommer kostnaden för själva orgeln ca 155.000 kr.

Fullmäktige beslöt godkänna förslaget om att pastoratet förvärvar skogsfastigheterna Lidlund 1:8 för 48.000 kr och Jörn 1:23 för 87.000 kr, enligt skogliga bitrådets och stiftsjägmästarens värderingar. Båda fastigheterna är belägna i Jörns kommun. Mot beslutet reserverade sig ledamoten Oskar Holmberg, utan särskild motivering.

Biskopens maning om intensifiering av barn- och ungdomsarbetet resulterade i att fullmäktige beslöt att medel som år 1965 reserverats för barn- och ungdomsverksamhet och ej förbrukade medel för församlingsarbetet innevarande år skall ställas till förfogande som frivilligkassa för att möjliggöra denna verksamhet.

Fullmäktiges ordförande får resa till en kurs i Sigtuna (kommunskolan). Till ledamot i boställsnämnden 1967-1969 utsågs ordföranden Jalmir Holmström med inspektor Harald Lundberg som ersättare. Holmström valdes även till församlingens ombud vid ecklesiastiska besiktningar under 1967 med William Öberg som ersättare.

Psalmboksbestånden i kyrkorna i Rundvik och Nyåker skall överses och ersättas med nya där så behövs. Tre ledamöter lämnar med årets utgång Nordmalings kyrkofullmäktige,

namligen Manfred Norgren, Torrböle, fru Olga Östenson, Nordmaling och Ingemar Häggström, Nordmaling. Ordföranden tackade de avgående ledamöterna för deras insatser till främman för församlingsarbetet och överlämnade blommor till den ende närvarande av de tre, Ingemar Häggström.

50 år fyller i dag, tisdag, åkeriägaren Börje Eriksson, Ava, Lögdeå. Han är född i Ava, Fadern, som drev jordbruk, köpte 1935 en lastbil för att transportera mjölk in till Levar mejeri. Senare tog Börje över den rörelsen. Att bilen har Börje Eriksson hunnit nöta ut och på sina turer kört jorden runt många gånger innan han hösten 1966 på egen begäran slutade med sin linjetrafik. Nu har han köpt en ny stor lastbil och kommer att köra för Nordmalings bilfrakt.



ny stor lastbil och kommer att köra för Nordmalings bilfrakt.

## Fusion i Nordmaling

Nordmaling (VK) Det var med tveksamhet som medlemmarna i Nordmalings skidklubb vid sitt årsmöte på tisdagskvällen beslöt uppgå i Nordmalings idrottsförening och ta över föreningens tillgångar och skulder. Som en förutsättning satts att man endast skulle göras betalningsskyldiga för de skulder som NIF redovisade i sitt bokslut för 1966. Nordmalings skidklubb, som bildades i april i år, kommer således att upphöra.

Under den korta tid som klubben verkat har man bl a genom lotterier och bingo fått en kassabehållning på nära 1.600 kr och har hunnit långt i förberedelserna för sitt långlopp, Bäverloppet, från Bjurholm till Nordmaling den 26 februari 1967.

NIF, som under senare år fört en tynande tillvaro, kommer nu att reorganiseras. Under det gångna året har det varit dåligt ställt med styrelse, nu tog skidklubbens manar helt över. De kommer dock inte att omgående slå på stort. Skall först och främst ägna sig åt skididrott. Lagsporter som t ex fotboll och ishockey skall man vänta med.

Först och främst skall NIF nu genomföra Bäverloppet. Meningen är dock att medlemmarna även skall tävla på skidor vid andra tävlingar och man har bl a en del lovande juniorer som skall åka för NIF.

### ELLJUSSPAR ÖNSKEMÅL

Ett önskemål som man hoppas kunna realisera redan till kommande vinter är ett elljusspår i Nordmaling. I samarbete med Skidfrämjandet i Nordmaling skall under vintern lämplig sträckning ses ut. För elljusspåret har man redan blivit lovad en gåva på 500 kr från Nordmalings Lions club.

Skidklubben har haft sex ledamöter i styrelsen. Den utökades nu till sju och fick följande sammansättning: Hjalmar Sandström, Nordmaling (ordförande), Ivar Sjögren, Lögdeå (vice) Erik Molin Lögdeå (sekreterare), Rune Gustafsson, Olofsfors, (kassör), Gunnar Wallin, Nordmaling, Bertil Lundquist, Olofsfors och Börje Hansson, Nordmaling.

Materialförvaltare: Gunnar Wallin.  
Revisorer: Roland Lindblom och Greger Grundström.

Till kommitterade för elljusspåret valdes Ivar Sjögren, Börje Hansson och Gunnar Wallin.

Arsavgiften fastställdes till oförändrat 10 kr. Juniormedlemmar 5 kr.  
Anders



Hjalmar Sandström, ny ordförande i Nordmalings idrottsförening.

England räknar med att spela två fotbollslandskamper inom loppet av tre dagar i slutet av maj. Den 24 maj möter världsmästarna Spanien i London och, om underhandlingarna går i lås, spelar de den 27 maj mot Österrike i Wien. Engelsmännen är angelägna om att få landskampen, då Österrike är det enda lag som besegrat England i de senaste 33 landskamperna. I fjol vann Österrike på Wembley med 3-2.

14/12 1966  
80 år fyller i dag onsdag fru Alma Kristina Salomonsson, född Johansdotter, Nordmalings församlingens tidigare bosatt i Orrböle Nyåker. Hon är född i Orrböle där hon växte upp i en stor syskonskara. Hon kom sedan att gifta sig med hemmansägaren Gunnar Salomonsson. Denne var sjuklig under en följd av år innan han för ett 20-tal år sedan avled. Man kan gott säga att fru Salomonsson haft en tung arbetsbörda. Under den tid markarna hade jordbruk kom dess skötsel till stor del på hennes lott. Sedan några år tillbaka har fru Salomonsson fått en fristad på Nordmalings församlingens där hon nu för övrigt har sällskap av två av sina bröder.



Under den tid markarna hade jordbruk kom dess skötsel till stor del på hennes lott. Sedan några år tillbaka har fru Salomonsson fått en fristad på Nordmalings församlingens där hon nu för övrigt har sällskap av två av sina bröder.

7/12 1966  
*Nordmalingsgata i julbelysning*



ARETS JULSKYLTTNING i Nordmaling lockade rekordpublik. Till detta bidrog givetvis mycket det fina vädret som gjorde det skönt att vara ute och flanera. Till "skyltardagen" hade köpmännen efter Storgatan och Nygatan (bilden) fått upp sin nya gatudekoration som spred extra ljus över samhället och dessutom fanns även andra gatudekorationer som nu i juletid ger vårt samhälle något av stadskaraktär.

Fyra stora lotterier lockade till köp. Nordmalings lottakår, Lögdeå sportklubb, Nordmalings skidklubb och Skidfrämjandet. Sammanlagt var det inte mindre än 8.000 lotter som bjöds ut. Det mesta gick åt. Lottorna sålde sitt på sedvanlig rekordtid och även för de andra lotterierna gick det förvånansvärt bra med tanke på den stora konkurrensen.

I Församlingsgården hade IM:s vänner som tidigare år kaffeservering, lotteri och försäljning. Sammanlagt fick man in ett netto på 1.100 kr.

# Strömlöst i Nordmaling Flera fyrar slocknade

Stora delar av Nordmalings-bygden blev på grund av ovädret strömlöst redan på lördagskvällen och under natten mot söndagen. Nordmaling och Levar blev utan ström vid sjutiden och helt strömlöst blev Nordmaling klockan 9.40. Lögdeå-området blev utan ström strax efter klockan åtta medan Rundvik varit något bättre lottat. Där har man inom stora delar haft ström under större delen av dagen. I hushållen — det är väl endast ett fåtal som numera har tillgång till vedspisar — blev det att plocka fram gasolkök och andra kokmöjligheter.

Bredvik, Järnäs, Järnasklubb blev strömlösa klockan 01.30. Därmed försvann alla möjligheter för lotsarna i Järnasklubb att hålla radio- och radarkontakt med fartyg till sjöss. Ännu vid 16-tiden var man utan elkraft. Dessutom släcktes vid elavbrottet alla ledfyrar. Under söndagen fanns det inte någon möjlighet för lotsarna att gå ut, om det skulle ha behövts.

Från Holmsund gick på lördagskvällen Transatlantic Miramboka på väg mot Husum. Fartyget överraskades av stormen, och då man i rådande väder inte kunde få någon hjälp av bogserbåt i Husums hamn fick man ankra upp i lä. Lots ombord är Kurt Lundh, Nordmaling. Någon fa-

ra för fartyget, som är på cirka 10 000 ton, anses inte föreligga.

Vid Nordmalings sjukstuga hade man tillgång till gasolkök, varför det gick någorlunda att laga mat till sjukhusets 50-tal patienter. Värre var det med lyset. Man fick åka till Nordmalings församlingshem.

På sjukstugan försökte man på söndagseftermiddagen skaffa gasol- och oljekaminer. Tursamt nog hjälpte det milda vädret till att hålla värmen uppe inomhus. För alla som eldar med olja — och det är väl numera de flesta — stannade givetvis alla aggregat. I Nordmalings kyrka fick man vid psalmsången vid högmässan använda den lilla orgeln framme vid koret. Den stora eldrivna fick man ingen luft till.

I Rundvik blev det stopp vid ma-

sonitfabriken vid flera tillfällen under söndagen.

Vännäs kraft, som under dagen hade ett 40-tal man ute på linjereparationer, lovade på eftermiddagen att åtminstone Nordmalings samhälle skulle ha ström klockan 18, men ännu vid 20-tiden hade man inte felen reparerade.

Ute i byarna är det rent kaos. Baggård, Djupsjö, Högland m fl byar blev utan ström redan på lördagskvällen. Där hade stolpar rasat ner på många ställen, träd fallit över linjerna och hos Vattenfall, som har detta område, vet man ännu inte hur länge det dröjer innan alla felen är avhjälpna. Vissa kanske får vara utan ström till fram mot jul.

## INGEN BENSIN

I och med elavbrotten försvann alla möjligheter för bilisterna att tanka. Bensinpumparna i Nordmalingsområdet stod stilla.

Vägförvaltningen i Nordmaling hade all tillgänglig personal och alla bilar, sammanlagt ett tiotal, samt tre väghyvlar i arbete under söndagen. E 4 var under dagen framkomlig och alla mindre vägar plogade.

## Namn och tjänster

Masonite AB. Till ny förvaltare vid Masonite AB:s sågverksindustri i Rundviksverken



KG Kjell Eriksson

har utsetts nuvarande sågverksförvaltaren vid AB Mölnbacka-Trysil vid Deje-fors-Verken, K. G. Kjell Ericson. Han är född i Blankaholm och har tidigare haft anställningar vid Olsson & Rosenlund, Tunabergs Trävarubolag, Boo Egen-dom och Gällö sågverk samt nu senast i Deje.

Han tillträder sin nya tjänst i Rundviksverken den 5 december.



En ordentlig julklass, 1.800 kr, fick slipmästare Klas Hjelt, Rundvik, (t. v.), på torsdagen motta av direktör Arthur Brunberg, för ett förslag till konstruktion av fräsar till dubbel tappmaskin. Den nya typen av frästäl har eliminerat stuknings- och klyvningsskador på masonite. Hjelt var inte ensam som fick belöning. Sex manningar till från industrins olika avdelningar fick belöningar från 100 till 350 kr.

## Nordmalingsföretag 23/12 1966 utdelade belöningar

Nordmaling (VK) Slipmästare Klas Hjelt, Rundvik, fick en ordentlig julklass när företagsnämnden vid Masonite AB på onsdagsmiddagen höll sammanträde. 1.800 kr tilldelades han för ett förslag till konstruktion av fräsar till dubbel tappmaskin. Den nya typen av frästäl har eliminerat stuknings- och klyvningsskador på masonite. Hjelt var inte ensam som fick belöning. Sex manningar till från industrins olika avdelningar fick belöningar från 100 till 350 kr.

Sex arbetare, med sammanlagt 300 år vid industrin, avtackades av direktör Arthur Brunberg.

Förutom blommor blev de sex med fruar bjudna på en resa till Stockholm. Den skall arrangeras någon gång i maj nästa år. Då skall de på företagets bekostnad bli visade huvudstaden med ägarna W. Wikströms junior som värdar.

De som får resa är: Johan Lundqvist (52 tjänsteår), Otto Nordlund (52), Alfons Karlsson (52), Magnus Gren (51), Einar Forsberg (47) och Oskar Hägglund (46).

Förutom till Klas Hjelt gick belöningar för ställda förslag till Hardy Eriksson (sågverket) för förslag till anordning för transport av bakar efter bandsågen.

Till Bert Vedman (sågverket) för förslag till nytt skydd för förhindrande av skador på bandsågbladen.

Till Bo Samuelsson (sågverket) för förbättring av dragkroken som användes vid tömning av virkesstorken samt hävstånsanordning för boxning av virkespaketerna. Samuelsson fick dessutom belöning för att han hållit så snyggt vid sin arbetsplats.

Tord Alm (härdningsavdelningen) för påpekande av vissa driftstörande problem inom avdelningen.

Till Ernst Forsgren (skiftplaneanläggningen) för två förslag till förbättringar för höjande av kapaciteten och kvalitén på masoniteplattorna.

Samt till Nils Areblad (renseriet) för förslag till förbättring vad det gäller rengöring och stopp mot igensättning i spårnummet.

Nämndeman Edvin Karlstedt, ord-

förande i fackföreningen, avslutade med att tacka för de gåvor som lämnats samt påpekade den goda anda som alltid rått mellan företaget och arbetarna.

Och sedan var det dags att önska varandra en God Jul och Ett gott nytt år. Ett år som nordmalingsbygden bl a hoppas kommer att innebära att den beslutade utbyggnaden av masonitefabriken kommer igång. Anders



Fröken Märta Linder avtackades av teledirektör Ture Ferry, Umeå

## 50-årig "tele-gärning" avslutad i Nordmaling

Övre Norrlands sista kvinnliga telekommissarie, fröken Märta Linder, Nordmaling, har tagit farväl av tjänsten. Officiellt tjänstgör hon till 1 februari 1967, men hon avslutar sin gärning med en dryg månads välbehövlig semester, efter nära 50 år i televerkets tjänst.

När hon på onsdagen lämnade sina tjänstelokaier i Nordmaling blev hon föremål för omfattande hyllningar. Från televerket kom trafikinspektör Bertil Nordlund, Sundsvall, teledirektör Ture Ferry, Umeå, och försäljningsinspektör Kjell Sjöberg, Umeå. Den förnämnde erinrade om hennes många tjänsteår i televerket, noga räknat 47 1/2 år. Av den tiden har hon nära hälften, eller 22 år, förlagda till Norrland och Nordmaling, där hon tjänstgjort som telekommissarie sedan 1944.

Han erinrade också om utvecklingen under detta kvartssekel, inte bara på det rent tekniska planet utan jämväl ifråga om ökningen av abonnenter. En siffra som tredubblats i Nordmaling sedan 1944. I dag finns det över 5.000 abonnenter inom

Nordmalings f d centralstationsområde. Han erinrade även om fröken Linders utomordentliga förmåga att uppehålla goda kontakter med allmänhet och anställda. Några problem på det området har det aldrig varit i Nordmaling.

Teledirektör Ture Ferry framförde en hyllning mera på det lokala planet och tackade för ett utomordentligt gott samarbete. Fröken Linder begåvades både med presenter och blommor. Och blommor blev det även från Nordmalings kommun. Kommunalnämnden uppuktade med ordföranden, riksdagsman Gunnar Rönnberg, i spetsen. Även han framförde ett tack för ett gott samarbete och önskade lycka och välgång under kommande och betydligt mera lugna år.

23/12 1966



21 december 1966

15

# Avskedsfest för tretton Nordmalings-fullmäktige

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalfullmäktige avslutade på måndagen sin verksamhet för året, och det med eftertryck, med en julsupé på Stora hotellet. Det var länge sedan fäderna i Nordmaling kostade på sig ett dylikt kalas. Men det hade sina randiga skäl. Nästan hälften av fullmäktige lämnar med årsskiftet "tyrannskapet", eller 13 av 30. En sådan ommöblering har Nordmalings kommunalfullmäktige aldrig tillförne varit med om.

För dagen saknades fem av de tretton. Lugnt och utan egentliga meningsskiljaktigheter kunde ordföranden, jägmästare Ture Rylander, på ganska precis en timme klubba igenom föredragningslistans ärenden. Först när dagordningen var genomgången tänkte det. Då fick Vännäs kraft AB sig en omgång — för påstådda brister i eldistributionen. Helgens svåra storm flyttade utifrån och in.

Nordmalings brandkår får ändrad sin anspänningstid, från fyra till 5,5 minuter. Ett av kommunalnämnden upprättat förslag till reglemente för centrala byggnadskommittén antogs.

## KOMMUNAL FOLDER

Kommunalnämnden anser att kommunen bör ha en egen turistfolder. Den förra, som i mitten på 1950-talet skapades av Nordmalings rotaryklubb, har blivit inaktuell. För ändamålet begär kommunalnämnden 5 000 kr för 1967 och att resterande belopp upptas i 1968 års stat. Förslaget bifölls.

Fäderna beslöt mottaga statsbidrag för projektering av dag-vattenledningar i Rundvik på 7 000 kr samt 68 000 kr för vatten-, avlopp- och dagvattenledningar på Levaräkern. I sistnämnda fall beräknas totalkostnaden uppgå till 205 600 kr. Enskilda utfartsvägar AC 769 Mullsjö får 4 730 kr i kommunalt bidrag. I tilläggsanslag beviljades hemhjälpnämnden 58 000 kr och skolstyrelsen 113 500 kr. I sistnämnda fall avser 80 000 kr ersättning till andra kommuner, elevavgifter och dylikt.

## NEJ TILL FAMILJEDAGHEM

Barnavårdsnämndens förslag att på försök inrätta familjedaghemssamhet föranledde en kortare debatt.

## DÖDSFALL

Elin Lundkvist, Levar. På Nordmalings sjukstuga avled på lördagen fru Elin Matilda Lundkvist, Levar, Nordmaling, maka till framlidne lantbrukaren Konrad Lundkvist. Hon var 78 år och sörjes närmast av tre barn, svärdöttrar, svårson, syskon, svägar och svägerskor.



Hon var född i Högland, Nordmalings socken. Som ung innehade hon ett flertal olika platser innan hon ingick äktenskap med lantbrukaren Konrad Lundkvist i Levar.

Kommunalnämnden yrkade på avslag tills vidare, då något markant gjort hade man även tagit sikte på behov inte anses föreligga. I den utredning som barnavårdsnämnden en framtida barnavårdsverksamhet. Det menar kommunalnämnden måste vara ännu mera verklighetsfrämmande.

Ledamoten Gudrun Jakobsson delade barnavårdsnämndens åsikt och hade svårt att förstå kommunalnämndens motivering att något markant behov inte anses föreligga. Behovet finns, underströk hon.

Kommunalnämndens ordförande Gunnar Rönnberg försvarade kommunalnämndens ställningstagande och menade, att frågan måste anses något för tidigt väckt. Först gäller det att skaffa industrier som sysselsätter kvinnlig arbetskraft, sade han. När detta väl är ett faktum blir frågan om familjedaghem, i kommunal regi, aktuell. Man kan inte med fog påstå att det här är ett område som kommunen bör satsa på just nu, menade han. Det blev votering och kommunalnämndens avslag segrade med 15 röster mot 7 och 3 nedlagda.

## KOMMUNEN SÄLJER MARK

Kommunalnämnden får i tilläggsanslag 38 400 kr för sin verksamhet. Fullmäktige beslöt godkänna upprättat köpekontrakt i vilket kommunen försäljer ett markområde på 5 010 kvm. avseende tomten no 2 i kvarteret Svanen, till Nordemans Bil AB, Örnsköldsvik. Nordemans avser att på tomten uppföra en rationell anläggning för bilvård. Tomten är belägen på södra sidan om Nordmalings-samhällets södra utfart mot E 4 och priset för tomten blir 20 040 kr.

Inköp av möbler och inventarier för tillfällig möblering av den del av läkarbostaden i Nordmalings samhälle som disponeras av läkare i mera tillfällig tjänstgöring godkändes för 2 200 kr. Nordmalings baptistförsamling får 450 kr i kommunalt bidrag för förbättring av vägen till Färskårsområdet.

## TULIFA FÅR TILLBYGGNAD

Tulifa Norrland AB har gjort framställning om en mindre tillbyggnad längs södra långsidan på befintlig fabriksbyggnad. Avsikten är att få bättre lagerlokaler. Kostnad c:a 40 000 kr. Fullmäktige tog förslaget utan debatt.

## VALEN

Revisorer för 1967: Hilding Bäckman och Hj Lundberg, Nordmaling, Gerhard Jonsson, Gräsmyr och Gunnar Jonsson, Lögdeå.

Till styrelse för stiftelsen Nordmalingshus omvaldes Sigvard Grundström, Lögdeå (ordförande), Erik Forsberg och Emil Bäcklund, Nordmaling samt Johan Öberg och Henry Oldberg, Rundvik.

Arbetslöshetsnämnd för 1967: Herbert Bylund (ordförande), Karl Johansson, Mo, Ture Rylander, Olof Fors, Torsten Sörlén, Mullsjö och F. A. Hallén, Norrfors. Revisor i arbetslöshetsnämnden Gerhard Jonsson.

Central byggnadskommitté Sigfrid Nilsson, Levar (ordförande) Gunnar Rönnberg, Rundvik och Evert Molin, Tallberg.

Till ny nämndeman efter Gustaf Jakobsson, Hörnsjö, som avgår på grund av åldersskäl, valdes enhälligt hemmansägare Rudolf Bergström, Hörnsjö.

Taxeringsnämnder: 1:a distriktet: Valfrid Jakobsson, Håknäs, Bertil Westermark, Nordmaling, Gösta Ågren, Järnäs, K. G. Wilhelmsson, Nordmaling och Helge Stolzenberg, Nordmaling.

2 distriktet: S O Bergenholm och Folke Nilsson, Rundvik, Klas Nyström, Lögdeå och Daniel Aberg, Lögdeå.

3:e distriktet: Henning Norgren, Brattfors, Bernt Nylén, Sunnansjö, Herbert Häglund, Stavsjöholm, Ture Jonsson, Gräsmyr och Henrik Johansson, Gräsmyr.

4:e distriktet Nikanor Eriksson, Mjösjöby, Rudolf Bergström, Hörnsjö Oskar Lundkvist, Nyåker, Karl Sikström, Nordsjö och Gunnar Bodin, Brattsbacka.

Särskilda taxeringsnämnden: Stig Forslund, Levar, Alfred Jonsson, Verner Axroth, Nordmaling.

## EN FRÄNVARODAG

Avslutningen förlades till Stora hotellets matsal där det vankades julsupé och vackra ord till avgående "tyranner". Fullmäktigebasen Ture Rylander vände sig i första hand till fullmäktiges ålderspresident, elentreprenör Gerhard Jonsson, Gräsmyr, som lämnade kommunens beslutande organ efter 36 år.

Märkligt nog har Jonsson bara försummat ett enda sammanträde under samtliga nio perioder. Han, liksom ett par andra veteraner, fru Anna-Greta Johansson, Rundvik och Verner Axroth, Nordmaling fick var sitt exemplar av hembygdsboken. Även kommunalnämndens ordförande, riksdagsman Gunnar Rönnberg, gjorde sig till tolk för kommunens insatser på det kommunala planet. Jonsson har även under en lång följd av år varit kommunalrevisor.

H. B.

29/12 1966  
**Skolstyrelsen hjälper nordmalingsbyar att få igen bussförbindelser**

Nordmaling (VK) Vid årets sista sammanträde behandlade Nordmalings skolstyrelse bla ett från länsstyrelsen remitterat ärende angående linjetrafik i Djupsjö-Höglandsområdet. Sedan åkeriägare Gustav Norberg lagt ner sin turlinje i detta område, vilket därigenom blivit utan bussförbindelse med Nordmaling, hade så gott som samtliga hushåll i byarna Djupsjö, Högland och Aliden begärt länsstyrelsens medverkan till upptagande av ny förbindelse mellan Nordmaling och dessa byar.

Skolstyrelsen ställer sig positiv till en omläggning av tursystemet, så att även invånarna i de uppräknade byarna kan tillgodoseas med reguljära förbindelser med Nordmaling. Det kan enligt skolstyrelsens bedömning ske utan något egentligt ingrepp i skolskjutstureerna. Den enklaste lösningen anses vara att Bröderna Wennbergs sk kombibuss går morgonturen Nyåker-Nordmaling över Högland och att återturen kl. 12.15 var eller varannan dag går samma sträcka.

**HAMMARGÅRDEN  
UNGDOMSLOKAL**

I ett annat remitterat ärende vilde kommunalnämndens beredningsutskott veta om skolan hade bruk för Hammargårdens lokaler. Det fastslogs, att skolan för den egentliga undervisningen inte torde komma att ha något behov av att nyttja Hammargården, åtminstone inte så länge nuvarande organisationsform och läroplan oförändrade gäller. Styrelsen ställer sig dock positiv till varje åtgärd, som kan bereda skolungdomen möjlighet till fritidssysselsättning. Man finner en första förutsättning vara, att lämpliga lokaler kan upplåtas.

Styrelsen beslöt vidare att på försök anlägga en mindre isbana vid Baggårds skola, varvid man för att spara vatten skall lägga ut plastfolie, som täcker banan. Om plasten behandlas riktigt, kan den användas flera gånger.

Vissa brister i fråga om skolornas utrustning för slöjdundervisning har konstaterats. Bandsågar saknas i de flesta skolor, likaså utrustning för undervisning i metallslöjd. För att avhjälpa dessa brister beslöt styrelsen ett inköpa utrustning för drygt 8 000 kr.

Föräldraföreningen vid samrealskolan och grundskolans högstadium

fick ett bidrag på 650 kr för att täcka vissa kostnader för föreningens engagemang i samband med höstens lärarkonflikt.

Till kontaktlärare i trafik utsågs för resp. rektorsområde studierektor Håkan Pettersson och tillsynslärare Curt Ahlberg.

Styrelsen beviljade småskollärare Ellin Johansson avsked från hennes tjänst från den 1 juli 1967.

Preliminärt tilldelade adjunktstjänster vid grundskolans högstadium har ledigförklarats i följande kombinationer: svenska-tyska, svenskakristendom, engelska-tyska, matematik-fysik och matematik-kemi.

Följande tjänstledigheter beviljades för vårterminen 1967 eller del därav: fil. mag. Lars Boström, samrealskolan, för genomgång av praktisk lärarkurs, folkskollärare Anna-Greta Lundquist, Nyåker, för tjänstgöring i Holmsund, rektor Owe Granlund, yrkesskolan, och yrkeslärare Erik Ölund, högstadiet, för deltagande i yrkespedagogiska kurser. Som vikarie för den senare förordnades yrkeslärare Gunno Berggren.

24/12 1966  
**Blixt tog strömmen i Bredvik**

Nordmaling (VK) På fredagsmorgonen blev det åter strömlöst i Bredvik i Nordmaling. Men den här gången var det inga följdverkningar från förra veckoslutets oväder. Nej, helt plötsligt, som en blixt från en klar himmel, dammade Tors hammare till. Blixt och smäll nästan följdes åt. Blixten träffade byns transformator med följd att byns elsystem tillfälligt sattes ur funktion. Men felet kunde rätt snart avhjälpas och julbelysningen klaras. Det torde dock höra till sällsyntheterna att åskan gör ofog så här års, mitt under pågående vinter-solstånd. Även i Hörnefors sågs blixten och hördes knallen från nedslaget i Bredvik.

24 december 1966

S-KURIREN nr 299 lördagen

75 år fyller den 25 december fru Viktoria Ekman, född Johansson, Rundviksverken, maku till förre fabriksarbetaren Karl Johan Ekman.



Hon är född i Clemensnäs. Som 15-årig flicka kom hon till Levar där hon hade plats hos kapten Filip Carlberg. Efter tre år emigrerade hon till Amerika och var där i fyra år. Väl åter i Sverige bosatte hon sig i Rundvik, gifte sig och blev hemmafru. Makarna Ekman har ett trevligt egna hem där man bla kan se rader av fru Ekmans fina handarbeten.



— I Rundviks kyrka vigdes på onsdagen fil. mag. Torsten Gereborg, Södertälje, och musiklärare Ingrid Oldberg, dotter till musiklärare Harry Oldberg och hans maka Gunvor, född Ström, Rundviksverken. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. Bröllopsmusiken utfördes av musikdirektör Gudrun Ullman, Hörnefors, som även sjöng solo "Jeg elsker dej" av Grieg. Efter vigseln gavs middag på Levar Hotell. (Foto: Alfons, Nordmaling).

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 301 onsdagen 28 december 1966



NORDMALINGS ÄLDERDOMSHEM, som byggts ut under det året, fick något av en inofficiell invigning på julafton, då samlingssalen för första gången togs i bruk. På bilden talar socialnämndens ordförande, Erik Karlsson Rundvik till pensionärerna.

## DÖDSFALL 22/12/1966

Mina Sundqvist, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagskvällen fru Mina Sundqvist, född Nyberg, Nordmaling, änka efter framlidne åkaren Arvid Sundqvist. Hon var 80 år och sörjes närmast av två döttrar i makens tidigare äktenskap samt syskon.

Fru Sundqvist var född Pengsjö där hon växte upp i en stor syskonskara. Under sina år i Nordmaling har fru Sundqvist gjort sig mycket omtyckt, bland annat gav hon sin make en kärleksfull vård under de år han var sjuklig. För ett tiotal år sedan blev hon änka men har bott kvar i sin lilla stuga fram till denna höst då hon flyttade till väner i Olofsfors.



Vår kära

## Mina Sundqvist

\* 10/10 1886

† 20/12 1966

har stilla i tron på sin Frälsare avlidit på Nordmalings sjukstuga sörjd av oss, syskon, övrig släkt och väner.

Nordmaling den 21 dec. 1966.

Linnea och Bo  
Astrid och Kurt

Aftonklockan länge klämtat  
Kvällens skymning faller på.  
Lågan länge sakta flämtat  
Nu till vila du fått gå.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka söndagen den 8 jan. efter högmässans slut. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnas minne inbjudes till Församlingsgården efter begravningsakten. Meddelas endast på detta sätt.

50 år fyller den 23 december hemmansägaren och kommunal mannen Evert Molin, Tallberg, Nyåker.

Han är född i Tallberg. Han blev bonde liksom sin far. I början av andra världskriget förvärvade han mark i Tallberg. Genom nyodlingar, nyinköp och genom arrenden, har han flerdubblat den i arealhänseende. Mangårdsbyggnaden reparerade han 1950 och ladugården 1956. 1941 gifte han sig.

Mest känd är dock Evert Molin för sina kommunala och politiska insatser. Under flera år var han kommunbas i Nordmaling för centerpartiet och är en av partiets främsta talesmän på det lokala planet. Under mer än tio år fungerade han som distriktsordförande för SLS i Västerbotten. Han var med om att bygga upp SLS till ett av länets ledande studieförbund och lämnade rodret så sent som för ett år sedan.

En annan förgrening på det jordbrukspolitiska området, som särskilt intresserat Molin, är RLF. Han är sedan många år tillbaka ordförande i Nordmaling/Bjurholm och är med i RLF:s förtroenderåd.

Han har just fullbordat den tredje etappen i kommunalfullmäktige och han är med i såväl kommunalnämnden som dess beredningsutskott. Vidare är han med i centrala byggnadskommittén, i taxeringsnämnden och i ett flertal andra nämnder och styrelser liksom i en rad kommunala utredningar. Han är också skiftesgodeman.

